

Hallo lieve lezers,

Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Lynnde Gougon en ben 19 jaar oud. Sinds een aantal weken ben ik begonnen met de studie sociale geografie en planologie in Utrecht en daar heb ik het ontzettend naar m'n zin. Naast het studentenleven droom ik er al jaren van om iets moois te betekenen voor mensen in Afrika die het écht hard nodig hebben. Daarom ben ik Dick en Bernike ook ontzettend dankbaar dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven om een onderdeel te worden van de prachtige projecten waar zij al jaren zo hard aan werken.



Mijn handen gaan altijd kriebelen bij het organiseren van projecten en gelukkig kan dat me heel goed helpen bij het inzamelen van geld voor de school in Kisumu. De voorbereidingen van het eerste benefiet feest (Party Njano) zijn dan ook al in volle gang! In Apeldoorn gaan we het leukste restaurant, Sizzles at the Park, voor een dag in Oktober omtoveren tot de leukste feest locatie van het jaar. Met de lekkerste hapjes, drankjes en muziek gaan we er een hopelijk onvergetelijke avond van maken. Tijdens het feest kunnen de gasten geld doneren en in ruil daarvoor fantastische prijzen winnen. Hiermee hopen we een mooi bedrag in te zamelen, zodat er in de school weer veel vooruitgang geboekt kan worden!

Daarnaast ben ik bezig met het inzamelen en verkopen van oude kleding via het online platform vinted. De eerst 20 dozen met kleding zijn al gefotografeerd en gaan binnenkort in de verkoop. Ook ga ik binnenkort beginnen met het opzetten van presentaties en inzamelingsacties op mijn eigen oude middelbare school in Apeldoorn. Zo hebben we weer 1000 extra gezinnen die bewust worden van de hulp die zo hard nodig is!

Ik kan niet wachten tot mijn projecten hun vruchten gaan afwerpen en we steeds een stapje dichterbij een zelfstandige school gaan komen! Binnenkort vertel ik jullie graag meer over hoe de eerste inzamelingsacties zijn verlopen.

Tot snel :)

*Lynnde Gougon*